



# HÖSTNYTT 2016

---

## ***Bästa medlemmar i Landskapsföreningen!***

HÖSTNYTT innehåller ett referat från arrangemanget Höstfest med helgontema, en tillbakablick av Förste Kurator Filip Dumanski och information om Skaradjäkarnas 100-årsjubileum den 26 november på Västgöta Nation samt Lidköpingssällskapets 90-årsjubileum i Stockholm.

Med förhoppning om en fortsatt fin höst!

*Kenny Jonsson*

## ***Höstfest med helgontema 8 oktober 2016***

Efter en lång varm sommar har hösten slagit till med sina attraktioner. Västgöta Nation i samarbete förening med Landskapsföreningen ordnade ett på alla sett värdigt högtidlighållande av Elisabeth Hesselblad, (1870-1957) som ju helgonförklarades i somras.

En stor skara intresserade mötte upp till föredragen och den åtföljande middagen. Vår nationskaplan Andreas Wejderstam, som forskar i religionshistoria, berättade kunnigt om helgonens roll i den katolska tron. De ska tjäna som föredömen och inge hopp till människor. Helgonen visar genom sina gärningar Guds närvaro på jorden. Vid reformationen avskaffades helgontraditionen i Sverige.



Under 1100-talet fanns det ett antal lokala helgon som ansågs förtjänta av benämningen, även Västergötland hade egna, t.ex. Heliga Elin av Skövde. Deras relikier ansågs ge särskild kraft. Men för att få ordning infördes en formalisering av helgonförklaringen. Förtjänta människor förklarades först saliga, och kunde sedan bli helgon genom utförda underverk, vilka granskades och dokumenterades noggrant av en särskild kardinal. Om miraklen godkändes, blev den saliga helgonförklarad. Av svenskar har bara Heliga Birgitta och Elisabeth Hesselblad nått denna position. Birgitta är dessutom skyddshelgon. Hesselblads gärning har främst utförts inom Bigittinorden, som hon reformerade och spred över världen. Hon var känd för sin enorma omsorg om lidande människor och skyddade judar under andra världskriget. Ett 50-tal kloster tillhörande den s.k. svenska grenen av orden finns utspridda i världen. I Sverige finns den i Djursholm och Falun. Ett kloster tillhörande den äldre Birgittinorden finns i Vadstena.

Kyrkoherde Leif Nordlander från Vara hade förmånen att vara med vid de olika gudstjänster som hölls i samband med Hesselblads kanonisering och berättade om dessa. Vi fick också höra om de två mirakel som Elisabeth hade utträttat: genom förbön hade en indisk kvinna och en kubansk pojke tillfrisknat från allvarliga obotliga tillstånd. Den kubanske pojken var närvarande under högtidligheterna i Rom.

Den tredje föreläsaren var FD Alva Dahl, som har forskat i Sven Stolpes enorma brevsamling

på Carolina Rediviva. Hon sökte efter Herman Hesse, och då råkat se några brev från Hesselblad. När helgonförklaringen blev nyhetsstoff kom Alva ihåg breven och letade rätt på dem och tog reda på anledningen till brevväxlingen. Sven Stolpe hade ifrågasatt om det vilohem Elisabeth grundat i Djursholm verkligen var att jämställa med ett kloster, vilket föranledde Elisabeth att replikera. Klosters gäst- och vilohem invigdes 1923 och man valde medvetet termen vilohem eftersom det då var förbjudet att i Sverige grunda nya kloster utan regeringens särskilda tillstånd. (Förbudet upphävdes först 1977.) Hesselblad och Stolpe lär ha försonats så småningom.

För den som vill veta mer: det finns väldigt mycket att läsa på Wikipedia, se [https://en.wikipedia.org/wiki/ Elisabeth\\_Hesselblad](https://en.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Hesselblad).

Efter en frågestund lämnade vi festsalen för en stunds mingel, och snart öppnades dörrarna igen och vi gick till de vackert dukade borden och en läcker 3-rättersmiddag. Spirituella tal hölls av 1Q Filip Dumanski, inspektor Bertil Wiman och proinspektor Margareta Svahn. Vår duktiga stora blandade kör underhöll med avancerade arrangemang av Hemlängtan, en munter Gotländsk Begravningsång, Deep River och Tove Janssons Höstvisa. Teatergruppen frestade oss med häxerier ur en kommande Macbethföreställning på Nationen, vilken vi förstas måste se. Västgötahistorier framfördes av festdeltagare, och det sjöngs och skålades flitigt. När vi till slut tågade ut sjungande Lämnen gemaken hördes bara belåtna omdömen om den andligen och lekamligen givande Helgongasquen.

*Maria Wold-Troell*

### ***Förste Kurators tillbakablick***

Kära medlemmar i Västgöta nations landskapsförening.

Mitt år som nationens Förste Kurator börjar lida mot sitt slut och jag vill därför ta tillfället i akt i detta höstnytt att tacka för mig och berätta lite om vad som hänt på nationen under året.

Den största händelsen under mitt år som kurator och som kommer prägla nationen för lång tid framöver är arvet efter Fredrik Täckholm. Fredrik, som var hedersledamot vid nationen avled den 11 januari i år vid en ålder av 65, testamenterade all sin kvarlåtenskap till Nationen med syftet att bygga studentbostäder för pengarna. Styrelsen bildade under vårterminen en arbetsgrupp och den har börjat sammanträda.

Under sommaren fick nationen påhälsning av en ny brandinspektör från Uppsala brandförsvaret. Han gav nationen föreläggande om att installera en ny branddörr och vidta vissa andra åtgärder väldigt snabbt. Då Polismyndigheten inte kunde ge nationen 04-tillstånd\* innan dessa åtgärder var vidtagna, måste vi börja med åtgärderna trots att vi överklagat beslutet. För att tillgodose brandmyndighetens krav har ett nytt dörrpar installerats mellan Hallen och den Nedre baren. Dörrarna går i samma stil som dörrarna in till Stora salen och trots att de tillkom ofrivilligt så pryder de sin plats. Vidare har alla fönster i Stora salen försetts med handtag och dörren mellan Övre baren och Referensen har tillsammans med de nya dörrarna anslutits till brandlarmet. Många andra nationer har också fått brandförelägganden innebärande drastiska och dyra åtgärder. Nationshusen är gamla byggnader som man inte bygger om hur som helst, och tidspressen försvårar arbetet ytterligare. Nationerna har därför genom vårt samarbetsorgan kuratorskonventet försökt få en dialog med Uppsala kommun kring brandfrågorna. Förhoppningen är ökad förståelse för husens speciella karaktär och den tid som behövs för att vidta förändringar.

Mycket annat har hänt under sommaren. Vi har gått igenom protokoll från nationssammankomster så långt tillbaka som 1942 för att uppdatera nationens seniorsregister. Nationens seniorer samlade i seniorskollegiet fungerar idag ungefär som en extra alumnförening vid nationen. Målet är att återknyta kontakten med seniorerna och göra reklam för den egentliga

alumniföreningen, Landskapsföreningen. Seniorskollegium och dess seniorfond har ju de senaste åren bidragit med att sätta en extra guldkant på nationshuset. Jag hoppas att innan seniorskollegiet och teatergruppens spelvecka en ny ridå, bekostad av Seniorskollegiet, finns uppsatt mellan Stora salen och Absiden.

Ett av de första evenemang som de nygamla seniorerna inbjöds till, var den Hembygdsgasque som nationen och Landskapsföreningen höll i gemensam regi den 8 oktober. Föredragen om Elisabeth Hesselblad, var mycket lyckade. Själva gasquen som nationen ordnade var välbesökt av föreningsmedlemmar och hedersledamöter men nationsmedlemmar saknades. Nästa gång hoppas jag att även de yngre landsmännen vill komma.

På tal om fest passar jag på att göra reklam för nationens två generationsgasquer som ordnas under vårterminen. Den 18 februari är det gasque för de som var på nationen under 90- och 00-tal och den 1 april är det gasque för de som var här under 70- och 80-talen och tidigare. Äldre årgångar är naturligtvis välkomna vid båda tillfällena. Dessa gasquer kommer ha ett högre pris än normalt och överskottet ska användas till renovering av nationshuset.

Innan dess har vi förstås inspektorsseminariet att se fram emot den 3 februari.

\*Tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker

Västgötska hälsningar

*Filip Dumanski*

Förste Kurator

## ***Stockholm-Uppsalaavdelningen av Skaradjäkarnas förening inbjuder till 100 årsfirande på Västgöta Nation 26 november***

### **Eftermiddagsaktiviteter**

14.00 Samling Filosofiska institutionen (vid Engelska parken, Uppsala)

Kaffe.

Styrelseledamoten i Stockholm-Uppsalaavdelningen, professor Lars-Göran Johansson hälsar välkommen till sin institution.

15 ca Leif Jonsson, professor vid Institutet för Musik i Trondheim och MV dirigent 1968, kåserar över *Kvartettsångens starka traditioner i Skara*

– med medverkan av läsårets DQ, DubbelQuartetten, från Skara

16.30 Guidad visning

alternativ 1: Universitetsbiblioteket [Carolina Rediviva](#) med medeltida handskrifter: -- Codex argenteus (ett Unescos världsminne), historiska dokument, hela brevsamlingar efter moderna författare och kulturpersonligheter

alternativt 2: [Museum Gustavianum](#)

Museet är inrymt i Uppsala universitets äldsta bevarade byggnad med den Anatomiska teatern på taket. I museet visas det Augsburgska konstskåpet, vikingatida fynd, universitetets historia, mumier och mycket mer.

Har vi tid föreslås, på väg till eller från museerna, ett besök på närbelägna Uppsala Gamla kyrkogård med Västgöta Nationsgrav

### **Fest på Västgöta Nation i Uppsala**

18.00 Fördrink

Ca 18.30 Festmiddag i Västgöta Nations stora sal.

3-rätters middag inkl. vin



Avdelningens husband Schwerkerzz spelar upp till dans till kl 01.00  
Nationen har bemannad bar hela kvällen.

ANMÄLAN genom inbetalning till avdelningens BankGiro 624-4693  
senast den 1 november.

PRIS: kr 600:-

Meddela i anmälan eller med epost [gunnar.w.olsson@gmail.com](mailto:gunnar.w.olsson@gmail.com)  
eller per tel 08-717 38 35.

- ditt förstahandsval: Carolina Rediviva eller Gustavianum
- önskemål om specialkost/
- önskemål om alkoholfri dryck

### ***Lidköpingsällskapet - Kom med och fira våra nittio år!***

Den 19 november sker det, Lidköpingsällskapet i Stockholm, fyller 90 år och firar det hela med ett uppsluppet och starkt subventionerat kalas på Stallmästargården, på samma ställe där vårt sällskaps föregångare, Lidköpingspojarna i Stockholm, samlades till sin första högtidliga sammankomst.

Välkomna att anmäla er! Bjud gärna med vänner och bekanta för att på så sätt sprida glans över vårt sällskap och hemstaden.

På programmet står besök av Lidköpingsprofilerna Göte Johansson och Arne Nathansson som kommer att berätta om sina år med Cool Candys, ett band som verkligen satt Lidköping på den lättsamma musikaliska kartan. Och självklart blir det massor av musik till kända toner.

En folkdansgrupp anförd av vår medlem Anders Boström medverkar med danser med västgötsk signatur innan det blir dags för festdeltagarna att "svänga sin lurviga ben". Och så blir det förstås lite högtidstal, sedvanliga skrönor samt minnen från hemstaden, allt i gemytets tecken. Lite bild-filmvisning blir det också.

Till det rimliga priset om 450 kr kommer det att serveras välkomstdrink, en trerättersmiddag med vin. Det hela drar igång kl 16 för att avslutas långt innan Stockholmsnatten tar sin början.

Anmälan sker genom inbetalning till Plusgiro 191568-5, märk talongen Lidköpingsällskapet samt ange noga namn och kontaktuppgifter. Samt inte minst ev. allergi och önskemål om vegetariskt. Först till kvarn men vi är tacksamma för anmälan senast den 30 oktober till Gerd Lundquist, tel 08-55044389 eller mail [gerd.lindquist@outlook.com](mailto:gerd.lindquist@outlook.com)  
Klädsel: Smoking eller mörk kostym.