



VÅRNYTT 2015

Bästa medlemmar i Landskapsföreningen!

På eftermiddagen den 1 maj regnade det lätt. Det hindrade förstås inte en mängd västgötar från att hålla fast vid traditionen att kl. 15 vandra upp till kyrkogården för den sedvanliga kransnedläggningen på Nationens grav. Processionen leddes av fanbärare med såväl nationsflaggan som svenska flaggan, följda av manskören och yngre och äldre medlemmar i Nationen och Landskapsföreningen. Vid Wennerbergsstatyn i Slottsbacken framförde kören Hymn till Västergötland. Vid den praktfulla graven lade inspektör Bertil Wiman, 1Q Linus Mattsson och Elin Nilsson tillsammans ned en krans till minne av hädangångna västgötar. Nationskaplanen Anders Wejderstam höll ett vackert tal och manskören sjöng Carl XII:s Marsch vid Narva. Unisont sjöngs Härlig är jorden. Varpå det lätta regnet upphörde. Vilken fin tradition detta är och den genomförs med såväl glädje som stor värdighet.

Landskapsföreningens årsstämma ägde rum en kort sund senare. Styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Styrelsen omvaldes så när som på att Hans Forssell ersattes av Tobias Lindgren. Hans har beslutat sig för att avgå. Han avtackades med en bok och med blommor för ett mycket betydelsefullt och uppskattat arbete för föreningens verksamhet under många år som ledamot och kassör. Tobias var föregående verksamhetsår Nationens förste kurator. För 2015 består styrelsen av följande ledamöter: Kenny Jonsson ordf., Bertil Widman vice ordf., Elisabet Claesson, Tobias Lindgren, 1Q Linus Mattsson, Maria Wold-Troell och Karin Östh. Suppleanter är proinspektör Margareta Svahn och 2 Q Hanna Hammarbacken.

Majmiddagen genomfördes på ett jättetrevligt sätt. Förutom verkligt god mat fick gästerna ta del av roliga tal, Gluntsång och manskörssång och då och då fick envar stämma in i andra visor.

Kenny Jonsson



Vid Wennerbergsstatyn

På kyrkogården



Seminarier

Landskapsföreningens seminarieverksamhet fortsätter i samarbete med Nationen.

I februari i år kallades Lidköpingssonen och historikern, professor em. Göran B. Nilsson att presentera "Vad man bör veta om Yngre Västgötalagen". Som kommentator medverkade Rolf Nygren, professor em. i rättshistoria. Görans forskningsarbete i ämnet utföll bl.a. i en bok 2012, **Nytt ljus över Yngre Västgötalagen: Den bestickande teorin om en medeltida lagstiftningsprocess**. Göran beskrev inlevelsefullt och med en humoristisk touch sitt forskningsresultat som en radikal omvärdering av viktigt historiskt material och den traditionella forskningens uppfattning rörande tillkomsten av Yngre Västgötalagen. Enligt den traditionella uppfattningen utgör den Yngre lagen endast ett omredigeringsarbete eller en bearbetning av den Äldre Västgötalagen och färdigställdes redan under 1290-talet. Emot detta synsätt hävdade Göran att Yngre Västgötalagen är en radikal nyskapelse och att lagstiftningsarbetet pågick både före och efter 1305. Lagstiftningsarbetet påverkades också på ett intressant sätt av den politiska situationen, alltså striderna mellan kung Birger och hans bröder Erik och Valdemar under 1300-talets första decennier ("Minnens I Håtunaleken?"). Rolf Nygrens kommentarer emotsade inte den nya synen som vi fått del av.

Från det stora auditoriet kom både synpunkter och intrikata frågor som diskuterades och behandlades sakligt och med snits. Det var ett spännande och roligt seminarium och med fin stämning. Och vid den efterföljande sexan späddes stämningen på ytterligare.

Gunnar Wennerberg-seminarium

Landskapsföreningen vill avisera ett seminarium långt fram i tiden. I oktober 2017 är det 200 år sedan Gunnar Wennerberg föddes i Lidköping. Gymnasiestudierna bedrev han i Skara. Hans minne odlas i många miljöer i Uppsala, inte minst vid Västgöta Nation. Wennerberg har haft betydelse för studentlivet och för omvärldens syn på Uppsala liksom hans betydelse som kompositör, politiker och kulturadministratör. Vi tänker uppmärksamma detta 200-årsminne i någon slags seminarieform.

Vi bifogar inbetalningskort till dem som ännu inte betalat medlemsavgiften för 2015.



”Hej där! Jag heter Tobias Lindgren och är 80-talist. Nej, inte 80 år gammal, utan född på 80-talet. Vissa av er kanske känner igen mitt namn från Vårnytt 2014, då jag florerade i en spalt i egenskap av ny förste kurator. Jag påstod då att jag lekte med spillolja som liten. För att återgälda mina kära föräldrars goda rykte ska jag erkänna att detta påstående var osant. Däremot gillade jag sport. Framför allt ishockey. Med hockeyspelandet kom även möjligheten att få döma matcher som de yngre killarna spelade. Det kunde jag så klart inte tacka nej till - att få vara med och avgöra rätt och fel, en sån grej! Med detta i åtanke är det kanske inte så förvånande att jag idag läser juridik. Rätt och fel. I juridikens värld är det nu skatterätt jag fastnat lite extra för. Rätt och fel och siffror, alltså. Inte så konstigt då kanske, att jag tyckte det verkade vara en kul utmaning att bli föreningens nästa kassör. Förutom att sköta föreningens ekonomi är det även min förhoppning att kunna vara en del i arbetet med att få in yngre medlemmar i vår förening. Det västgötska påbrå sträcker sig till gränstrakterna runt Halland. Med ena foten i Västergötland och andra i Halland växte jag upp i Lindome, knappt två mil söder om Göteborg. När jag flyttade till Uppsala var valet av nation lätt; ett slott vid Fyrisån eller en bunker på St Larsgatan.

Tobias Lindgren



Kära vänner i landskapsföreningen,

Efter en högtidlig procession till nationsgraven, ackompanjerat av ett stilla vårregn, kunde 2015 års majmiddag äntligen inledas på nationen. Med ett stort antal besökare - hela 68 sittande - var årets majmiddag något särskilt. En välkomponerad vårmeny, knalle, krönika och underhållning i form av såväl nationskören som Gluntar i all ära, men det stora besöksantalet och den goda stämningen i salen måste framförallt härledas till att två gamla nationsrävar skulle installeras till hedersledamöter: Ulf Hallberg och Anders Westermarck. Presentationer av de båda herrarna hölls av Lars-Eric Berglund, 1Q emeritus, respektive Karl-Johan Högstadius, styrelseordförande emeritus. Efter sina tacktal belönades de nyinstallerade traditionsenligt med hedersledamotsband, sångbok, nationsnål, en tavla av nationshuset och som grädden på moset även senaste numret av Westrogoticha, samt en bukett blommor, som de självklart inte behövde betala för.

Våra nyinstallerade hedersledamöter har båda två gjort betydande insatser för nationen - Ulf bland annat i egenskap av kurator och räddare av Västgötagården, och Anders som ständig handyman, bland annat skapare bakom nationens maskot, västgötalejonet Uno. Prov på Anders händighet fick vi även under sittningen, då han avtäckte den talarstol som han egenhändigt snickrat ihop och kunde invigas av krönikör Annie Larsson senare under kvällen.

Jag är säker på att vår nya talarstol kommer att vara till stor glädje för talare under såväl nationens som landskapsföreningens tillställningar framöver.

Majmiddagen är en särskilt trevlig tillställning, givet att det är en möjlighet för yngre landsmän att få stifta bekantskap med de äldre generationerna - bland annat landskapsföreningens medlemmar - och på så sätt få en förståelse för den betydelse nationsgemenskapen kan ha i ett större perspektiv. Min förhoppning är att i framtiden få se er utnyttja denna möjlighet att brygga broar mellan generationer genom att inte bara besöka nationen på majmiddagen, utan även på våra övriga sittningar. Ni är alltid välkomna och uppskattade gäster hos oss!

Varma hälsningar

Linus Mattsson

Förste kurator 2015



Vackert dukade bord i festsalen.



Förrätt: halstrad pilgrimsmussla med laxtartar.



Gluntar framfördes av f.d. medlemmar i nationens manskör.



Roade gäster, här under inspektors tal.

Samtliga foton: Axel Friberg.