



# HÖSTNYTT 2014

HÖSTNYTT fokuserar, ur några olika synvinklar, på Västgöta Nations 375-årsjubileum.

”Just hemkommen från rikssalen på slottet och Västgöta Nations 375-årsjubileum känner jag mig alldeles upprymd. Roliga och underfundiga tal, synnerligen välljudande sång av nationens tre körer, skrattsalveframkallande knip av teatergruppen, god mat och härliga pratstunder med gamla studiekamrater. Vilken kväll! Och vad glad jag är att vara med.”

Ja, det var mitt spontana intryck efter en ävenså lyckad hemcykelfärd nedför slottsbacken och tagit mig innanför ytterdörren. Så, det la´ jag ut på FB. Men firandet startade redan dagen innan på fredagen med en Mingelkväll på nationen. Där möttes unga och gamla västgötar och vänner till västgötar - åtskilliga hade inte råkats på många år - för att samspråka, inmundiga härliga snittar och drycker och ta del av en rad underhållningsaktiviteter. Först ut var prosten från Järpås och tillika ordf. i Föreningen för Västgötalitteratur, Johnny Hagberg, som kåserade om Sällsynta märkvärdigheter inom Västgötalitteraturen. Det fick skrattbarometern att stiga avsevärt.

Harald Bohlin, visserligen norrlänning, men med djupa kunskaper om Gunnar Wennerberg och Gluntarna, fick enkelt med sig alla i ”Här är gudagott att vara” och berättade underhållande om Gluntarna, som han själv sjungit sedan decennier tillbaka. Och nationens eminenta körer bidrog med sköna sånger som blandades med kåserierna.

Söndagslunchen startade tämligen lågmält men tonerna eskalerade allt eftersom de förträffliga sill-anrättningarna med tillbehör intogs. Muntert.

*Kenny Jonsson*



**Johnny Hagberg:** En boks sällsynthet kan bero på dess ålder, upplagens storlek eller att något annat gör att få exemplar finns att tillgå på bokmarknaden.

Några mer moderna västgötaböcker har blivit sällsynta på grund av fysisk påverkan. Jag tänker exempelvis på Dödens dal - Allvarstycken och humoresker - som var Gunnar Falkås (utgavs under pseudonymen Gunnar G:son Anne) debutroman. Den utkom 1929 och trycktes i hela 1000 exemplar på Svenska

Allmogeförlaget i Hvetlanda. Trots sin eggande titel blev försäljningen ingen succé och i besvikelse grävde Falkås ner upplagan i trädgården. Men böcker har sina öden! Lagom till att upplagan höll på att förmultna vaknade slumrande spekulanter till och ämnade köpa ett exemplar. Självklart roligt för författaren som bara hade att gräva upp det som fanns kvar av upplagan.

Ett tiotal böcker beräknas ha räddats från att bli mull. Därför är en äkta Dödens dal alltid bågнад av väta och dessvärre även ouppsprätt. Poängen är ju inte att läsa sällsynta böcker utan att äga dem.

I samband med Föreningen för Västgötalitteraturs bokauktioner i Vara har Dödens dal då och då försålts. Som mest har köparen fått betal runt 1000 kronor för sitt exemplar.

I samband med auktionerna har jag stilla undrat och frågat publiken hur många som läst denna sällsynta bok? Det har möjligen varit någon enstaka person som försynt räckt upp handen. Å andra sidan skall ju en äkta Dödens dal vara ouppsprättad så att läsa boken vore väl att ta bort lite av magin kring sällsyntheten?

Gunnar Falkås var född 1903 i Barne Åsaka och avled 1973. Under sin författarkarriär utgav han 17 böcker under åren 1929-1972.

### ***Förste kurator:***

Under helgen 24-26 oktober firade Västgöta nation sitt 375-årsjubileum med pompa och ståt. På fredagskvällen bjöds gäster till nationshuset för mingelkväll med snittar och bubbel. Gästerna fick bland annat se proinspektor Margareta Svahn, fd inspektor LG Larsson och hedersledamot Kristina Rudbjer spexa till det. Skratten duggade tätt från såväl åhörarplats som från scenen.

När lördagseftermiddagen smög sig på och klockan blev lite efter fyra samlades 150-200 västgötar utanför nationshuset. I gemensam marsch, bakom såväl nationens som den svenska fanan, vandrade vi till Uppsala slott för bal i Rikssalen. Kvällen blev helt makalös. Under kvällen installerades biskop Åke Bonnier som hedersledamot vid nationen. Installationstalet hölls av hedersledamot Johnny Hagberg. Nationens tre körer gjorde ett gemensamt uppträdande, teatergrupp och kantatgrupp levererade spex och musik, prorektor gratulerade från universitetet och HKK Kronprinsessan Victoria och prins Daniel hade skickat ett telegram med hjärtliga gratulationer. Med lite styrdans i benen kunde den pigga västgöten fortsätta kvällen på nationen fram till sent på natten. Helgen avslutades med en sillunch på nationen, där - tro't eller ej - en och annan snapsvisa kunde höras.

Efter jubileumshelgen går det inte att vara annat än nöjd, glad, rörd och stolt. Blandningen av generationer, all underhållning, stämningen, tajmingen, alla bra tal, maten, sällskapet, dansen... Ja, det blev sannerligen en helg att minnas för lång tid framöver.

Stort tack till er som var med och firade Västgöta nations 375-årsjubileum!

*Tobias Lindgren*

### **Vad är en bal på slottet?**

Den frågan ställde jag mig för nästan 1,5 år sedan. För två veckor sedan hade jag chansen att svara på det. För mig, och säkert också för många av våra 330 gäster, var det första gången en bal på slottet infann sig. För andra i sällskapen var det en i raden av slottsbaler. Men en sak kan vi nog alla vara överens om. Det här var ingen vanlig bal på slottet. Det var heller ingen vanlig helg på Västgöta Nation.

375 år... 375 år är en väldigt lång tid. Till en början kanske 375 år bara känns som en hög siffra, men när tillfälle ges att begrunda att en organisation som Västgöta Nation fyller 375 år blir jag ödmjuk. 375 år av värme, vänskap och sann gemenskap är något som verkligen måste firas. Som verkligen måste göras rättvis. Det var med den insikten som arbetet kring 375 års jubileumet började, och trots att det ibland var både svårt, hopplöst och krävande, så vet jag idag att jag inte skulle göra något annorlunda. Vårt fokus med jubileumshelgen var att få så

många som möjligt att uppleva nationen på sitt sätt. Att ingen, oavsett generation, skulle sakna något. Fest i dagarna tre var vårt sätt att se till dessa behov. För visst kan man inte fira en 375 åring med bara en kväll?

Så vad är en bal på slottet? Idag kan jag säga att det är alldeles, alldeles underbart. Idag kan jag säga att det är värt alla de där sena timmarna och oron kring om allt skulle gå bra. Att se vänskap och glädje på det sätt jag har gjort under jubileumshelgen gör mig stolt att kalla mig medlem av Västgöta nation.

Frågan kanske inte är vad en bal på slottet är, utan vad ett medlemskap i Västgöta Nation betyder. Och det mina vänner, vet vi alla svaret på.

*Jenny N. Johansson, Jubileumsgeneral*



Prorektor Anders  
Malmberg



Biskop Åke Bonnier installeras som  
hedersledamot av inspektor Bertil Wiman



I Rikssalen





De finska vännerna från Nylands Nation uppvaktade liksom Västgöta Nation i Lund som förärade jubilarer en 375 år gammal karta



Foton från Olivia Doherty och Alice Ställvik

