



Västgöta Nations i Uppsala Landskapsförening

VÅRNYTT 2017

Bästa medlemmar i Landskapsföreningen!

Nu är det vår!



Formellt inträdde våren sista april kl. 15.00 i Uppsala. Det uppskattades att närmare 40 000 personer höll till i Slottsbacksområdet och dessa centrala delar av stan när det gråaktiga förbyttes till en vitare färgton, allt mot en skönjbar grönska i vårsolens glans. Härligt! Och för andra året tonade OD:s stämmor ut över folkhavet från Carolinas trappa omedelbart efter det att rektor m.fl. på balkongen svingat på sig de vita mössorna över huvudena på

körmedlemmarna. Vad roligt att kunna vara med. Och mellan sångerna informerade en OD-ist om repertoaren med kuliga studentikosa anspelningar. Bl.a. levererades ett nytt Västgöta-klimax..... Vi hälsades alla varmt välkomna till det ljuvliga Uppsala med nordens äldsta universitet, en enastående domkyrka och.... en fotbollsplan¹.

Kenny Jonsson

1:a maj på Västgöta Nation



Firandet började med Landskapsförenings årsmöte. En liten tapper skara, mest styrelseledamöter, hade infunnit sig i Kinnekullerummet. Mötet hanterades snabbt och effektivt av ordförande Kenny Jonsson. Efter ett konstituerande möte kunde vi alla ge oss ut för att tåga till nationsgraven i den underbara vårdagen. Ett mäktigt tåg med fanor och krans skred uppför Slottsbacken till Wennerbergsstatyn, där vi poserade och fotograferades. Väl

¹ För den oinitierade kan upplysas att Sirius fick flytta sin allsvenska hemmamatch till Gävle p.g.a. bedrövligt dålig plan på Studenternas.

framme vid den vackraste av nationsgravar sjöng manskören, kransen lades ner vid det gula lejonet av inspektor Bertil Wiman och 1Q Elin Nilsson. Vår nationskaplan Andreas Wejderstam höll en betraktelse över våren, Nationen och studentlivet. Vi avslutade den högtidliga stunden med att unisont sjunga psalmen *Härlig är jorden*, som passade särskilt bra denna dag



Jamie Edwards & Joakim Sundh



Så småningom blev det dags att äta majmiddag. Festklädda landsmän, många i studentmössor, fyllde festsalen. Köket hade äntligen blivit funktionsdugligt efter vattenläckan, och sexmästeriets kreativitet hade nått aldrig tidigare skådade höjder. De underbaraste små rätter bars in och försvann spårlöst, glas fylldes och tömdes under sång och glam. Bejublade framträdde vår duktiga kör, teatergruppen läste vers, krönikan framfördes av krönikör Johan Sidenvall.

Naturligtvis förekom också tal under middagen; inspektor Bertil Wiman välkomnade oss fint och första kurator Elin Nilsson höll ett mycket bra tal där hon prisade sina nationskamraters lojalitet under den svåra tiden med vattenläckan. Julie Lilliegren höll ett spirituellt tacktal.

Till slut lämnade vi gemaken. De som orkade minglade vidare i de mindre rummen men undertecknad drog sig hem, mätt, nöjd och trött. Se, det var en riktig 1:a maj!

Maria Wold-Troell

Vattenläckan åtgärdad



Kära Landskapsförening! Vårterminen på nationen terminen har som ni kanske vet präglats av den vattenskada som upptäcktes i november förra året. Inledningsvis mistänkte vi att orsaken till läckan var en skada på någon utav avloppsrören från golvbrunnarna i köket. Efter att två olika företag varit här och filmat i rören utan att hitta någon skada konstaterades istället att orsaken till läckan

var små sprickor i köksgolvet, som alltså gjort att vatten trängt ner varje gång vi städat köket. Sprickorna kommer av att huset rör på sig, vilket innebär att vi troligtvis kommer få nya sprickor i framtiden. Detta gjorde att styrelsen efter kontakt med försäkringsbolag, diverse företag och sakkunniga beslutade att inte lägga ett helt nytt golv utan istället delreparera golvet vid varje spricka. På detta sätt kan vi reparera eventuella framtida sprickor många gånger innan vi kommer upp till kostnaden för att lägga ett helt nytt golv. Efter att kontakten med försäkringsbolaget och beslutet om vilken typ av renovering vi ville göra dragit ut på tiden gick sedan själva renoveringen på bara ett par dagar, och köksdelen av renoveringen blev färdig i slutet av april. Det kvarstår att skrapa av färgen i taket till toaletterna under köket så att det hela kan torka ordentligt, men då lagret mellan kök och toalett består av enbart betong är det inget som riskerar att ruttna eller bli dåligt av att vara fuktigt ett tag. Under renoveringstiden har nationens dagliga verksamhet behövt anpassa sig till att inte ha något kök. Sopplunchen och helgfikat fick stänga, men vi kunde genom specialtillstånd driva puben uppe i huset medan Djäknen användes som kök. Detta möjliggjordes av att Landskapsföreningen så generöst skänkte en diskmaskin till Djäknen, vilket var ett krav från Miljö och hälsa, Uppsala kommun, för att vi skulle få driva puben under renoveringstiden. 2 maj kunde vi äntligen öppna lunchverksamheten igen, vilket innebär att vi återigen har huset fyllt av besökare under vardagarna såhär under den sista verksamhetsmånaden för terminen. Jag vill passa på att tacka Landskapsföreningen för det fina stödet. Nu ser vi fram emot en härlig sommar och sedan en höst fylld av aktiviteter med ett ordentligt och fungerande kök!

Varma hälsningar /*Elin Nilsson 1 Q*

Andra Nations-händelser

En **Generationsgasque** ägde rum den 1 april. Företrädare för främst 70- och 80-talsstuderandena tog sig mödosamt uppför den knarriga trappan till det fagert dukade Kinnekullerummet. Efter en lång tid där med mycket god mat och en rad vätskekontroller liksom upplivande teatraliska moment och underfundiga tal hade många kommit till insikt om att man hade setts tidigare. När avslutningsstunden var inne åkte ganska många nerför trappträcket och tog sig på skilda vis hemöver, särskilt över Västgötaspången till Grand Hotell Hörnan. Ja, det var sannerligen ingen dålig gasque.

Landskapsföreningen har i dagarna skänkt Nationen en ny **diskmaskin** för nästan 40 000 kr. Vi är glada i styrelsen att vi med hjälp av våra medlemsavgifter kan tillgodose ett för Nationen angeläget önskemål. Det är ett led i föreningens strävan att stödja Nationen i dess verksamhet, som det anges i stadgarna.

Vi är lite ledsna för att **skölden med Västergötlands vapen**, som vilat mellan tassarna på lejonet vid Nationens grav på kyrkogården, har blivit stulen. Landskapsföreningens avsikt är att återskapa skölden, som möjligen är tillverkad av koppar. Vi försöker vi få en tydlig bild av hur skölden har sett ut så att en modell kan tillverkas inför gjutningen. Men det är inte lätt. Är det någon av medlemmarna som har kännedom om detta så är vi tacksamma om ni hör av er.

När jag nu är inne på kyrkogårdsfrågor så kan jag nämna, efter att ha fått information av Johnny Hagberg, att 37 personer har fått sin sista vila i nationsgraven. Bl.a. vilar här en av Uppsalas mesta överliggare Herman Baumbach från Tengene (Grästorp). Vid sin 85:e termin avlade han examen 1918, en fil.kand. i latin, tyska och engelska. Han ansågs inte obegåvad som tog tid på sig utan framhöll att man inte skulle förhastiga sig inför en så viktig sak som en tentamen. En annan bemärkt västgöte här är Olof Fredrik Andersóhn från Vänersborg. Han skrevs in vid Västgöta

Q. Han ådrog sig genom sin grälsjuka och arbetade med att uppfattade det, "de Frithiofs saga av Esaias Schweiz upprördes osymmetriska västgötar har väl

Vi har tidigare **Wennerbergs 200-**den 7 oktober. Och Det blir ett Nationen med föreläsningssinlägg. skald och tonsättare, västgöte kommer att belysas av bl.a Jonsson och Adam Taube liksom en rad sångare.

Alltså, boka datumet.

Kenny Jonsson



nation 1832 och blev efter en tid 2 landsmännens irritation sitt ordningssinne. Han korrigerade, som han värsta fadäserna" i Tegnér. Vid en resa till han av alpernas placering. Det ni – vi mycket att vara stolta över.

informerat om att **Gunnar årsminne** kommer att firas nu vill vi påminna om detta. underhållande seminarium på sång och spel och intressanta Wennerbergs mångsidighet som ämbetsman och politiker samt professorerna Christer Åsberg, Leif

Foto: Pär Dalén