



Västgöta Nations i Uppsala Landskapsförening

FÖRSOMMARNYTT 2016

Bästa medlemmar i Landskapsföreningen!

I det här Nyttet informerar vi om 1 maj-tilldragelser, en utflykt till Skara och höstens Hembygdsmiddag. Förste kurator lämnar en rapport.

1 maj

Landskapsföreningens årsstämma i Kinnekullerummet genomlöpte utan missöden. Styrelsen åtnjöt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och fick förnyat förtroende. Styrelsen består av Kenny Jonsson, ordf., Elisabeth Claesson, 1Q Filip Dumanski, Tobias Lindgren, kassör, inspektor Bertil Wiman, Maria Wold-Troell, sekr., och Karin Östh. Suppleanter är proinspektor Margareta Swahn och 2Q Lisa Grahn.

Efter stämman avgick sedvanligt en högtidlig procession med fanbärare i spetsen till nationsgraven. Halt gjordes också som vanligt vid Wennerbergsstatyn i Slottsbacken där manskören sjöng. Vid graven lade inspektor Bertil Wiman tillsammans med 1Q Filip Dumanski och 2Q Lisa Grahn ned en vacker krans. Nationskaplanen Anders Wejderstam höll en fin betraktelse varefter Härlig är jorden ljöd unisont över kyrkogården. Vilken taktfull och värdig tradition detta är.



Vid den välbesökta majmiddagen bjöds vi på bl.a. nässelsoppa med hembakat bröd, smörstekt torskrygg med jordärtskockssås och potatismuffins och som dessert intogs rabarberkompott med pistaschknäcke och färska jordgubbar. Det låter väl gott och det var det. Middagen ackompanjerades av härlig körsång och fina tal. Två nya hederledamöter installerades. En genomtrevlig majmiddag.

Styrelsen önskar alla en fin och glad sommar

Kenny Jonsson





Kära medlemmar i landskapsföreningen

Den vårtermin som precis avslutats på nationen har varit mycket lyckad.

Efter en lite osäker start med många luckor i klubbverket genomfördes en generationsväxling och de nya förmågorna har snabbt funnit sig till rätta på nationen och även tagit ämbeten inför nästa termin vilket är mycket glädjande.

Vårterminen inleddes med det mycket tråkiga beskedet att nationens hedersledamöter Fredrik Täckholm och Gunnel Vallqvist avlidit, vid 65 respektive 97 års ålder. Vid Fredrick Täckholms begravning som hölls i Helga Trefaldighets kyrka närvarade Proinspektor, jag själv och Andre Kurator. Vid begravningsmottagningen som sedan hölls på nationen tillkännagavs att Fredrik i sitt testamente lämnat nästan all sin egendom till Västgöta nation. Det var Fredriks önskan att medlen ska användas till att bereda nationens medlemmar bostäder. Nationens styrelse har tillsatt ett utskott som ligger i startgroparna för att utreda hur detta bäst kan göras.

Under slutet av terminen hölls en mycket välbesökt majmiddag där nationen glädjande nog fick inte färre än två nya hedersledamöter. Elisabet Claesson tidigare Andre Kurator och mångårig aktiv i Landskapsföreningen och Anders Perklev, riksåklagare och under sin studietid aktiv vid nationen bland annat som biträdande sexmästare.

I slutet på maj hölls så vårbal och ovanligt många gäster från när och fjärran var närvarande. De sedvanliga delegationerna från Nylands nation i Helsingfors och Västgöta nation i Lund var där, men även gäster från Keski-suomalainen Osakunta i Helsingfors, en vännation vi inte haft kontakt med på många år. Närvarande var även representanter från Humanistiska föreningen i Stockholm, en förening som nationen mycket nyligen tagit upp förbindelser med.

Under sommaren kommer nationen tradera Andre och Tredje Kurators posterna, Lisa Grahn efterträds av Fredrick Paulsson och Mattias Svensson av Gustav Johansson Lundqvist.

Under sommaren kommer även ett arbete med att uppdatera nationens seniorsregister genomföras och medlemmar av Landskapsföreningen som vet med sig att de är seniorer men inte får några seniorsutskick får gärna höra av sig till mig på IQ@vastgotanation.se Jag får tillönska er en mycket trevlig sommar och jag hoppas jag får träffa många av er på höstens hembygdsmiddag.

Er tillgivne

Filip Dumanski

Förste Kurator

En utflykt till Skara

I samband med Djäknedagen den 28 maj firade Skaradjäknares förening 100-årsjubileum.

Djåknedagarna är årligen återkommande studenfirardagar för Skarastudenterna, varav många

ingår i Landskapsföreningen. Enligt traditionen träffas årskullarna vart femte år efter examen, man umgås, minns gamla tider, skrattar, pratar om framtiden, skrattar, tågar till Botan, där manskören Musikens Vänner ger en konsert, hoppar in i sin stämma när det frågas efter gamla sångare, tågar till Krabbelund, vandrar runt, sjunger Studentsången och drar vidare till Stadt för middagen. Den äldste jubilaren tog studenten för 80 år sedan, han fyller i höst 99 år. Han var ensam i sin grupp men deltog med glädje vid middagen.

Under dagen ägde en jubileumskonsert rum i domkyrkan för den 100-åriga djäkneföreningen. (Djåkne härleds ur ordet diakon i betydelsen lärjunge i lärdomsskolans högre klasser och går tillbaka till den tid då utbildning endast var ordnad i kyrkans regi.)

Domkyrkan var fullspikad. Dubbelkvartetten, instiftad 1856, och kvinnliga elevkören Octo Puellae (1977) sjöng mycket stämningsfullt, det hölls tal av ordf. i föreningen, Marianne Perserius, som nämnde om betydelsen av föreningens arbete med verksamhet där tradition och framtid möts. Biskop Åke Bonnier, tämligen ny hedersledamot i Västgöta Nation, höll ett mycket uppskattat högtidstal. Han pekade på kyrkans roll för utbildning från medeltiden och framåt, munkarna i Varnhems kloster och biskoparna i Skara på 1200-talet, som spred läskunnighet och kunskaper i biskopsdömet och utformade katedralskoleutbildning för att utbilda präster. Och han relaterade i sammanhanget till berättelsen om Arn. Tänk, vilken oerhörd historisk, kulturell grund Skara gymnasium i dag står på. Jag vred mig av stolthet i kyrkbänken. Och jag firade mitt 55:e år efter examen.

Kenny Jonsson

Hembygdsmiddag med föreläsning

Den 8 oktober ordnar Landskapsföreningen tillsammans med Nationen en Hembygdsmiddag. I anslutning till middagen blir det en föreläsning om Elisabeth Hesselblad, Sveriges katolska helgon nummer två. Helgonförklaringen har ju helt nyligen uppmärksammats av alla media. Hon föddes som bekant i Hudene socken, som ligger i både Herrljunga och Vara. Vi återkommer med närmare information. Missa inte detta!



Fotograf 1 maj, Caroline Bergström